



**WAT DE BIJBEL
EN LUTHERANEN LEREN**

WAT DE BIJBEL EN LUTHERANEN LEREN

Harold A. Essmann

Ongeveer 500 jaar geleden was de christelijke kerk verdorven door veel foutieve leerstellingen. Een man die Martin Luther heette leidde de mens terug naar het onderwijs uit de Bijbel. Wat hij en zijn vrienden teweeg brachten heet de reformatie. Door Luther heeft God de kerk weer hersteld tot zuiverheid in de leer en nieuw leven in het geloof in Christus.

De leerstellingen van de lutherse kerk zijn niet nieuw. Het zijn de leerstellingen uit de Bijbel. De lutherse kerk is dus geen nieuwe kerk.

Het is geen sekte of afzondering.

Het is een kerk waarvan de leer gegrond is op het woord dat de profeten van het Oude Testament en de apostelen van het Nieuwe Testament schreven. De Bijbel vertelt ons over Jezus Christus.

De leer van de lutherse kerk is dezelfde als die van de oorspronkelijke kerk van de apostelen en de eerste christenen.

Dit materiaal geeft u informatie over wat de Bijbel en de lutherse kerk leert.

DE BIJBEL

De Bijbel en lutheranen leren dat de Bijbel het ware woord van God is. Het is ingegeven door de heilige Geest. Dat betekent dat God precies de woorden en gedachten in de schrijvers ademde die ze moesten schrijven. Daarom is iedere bewering in de Bijbel waar. Het ene deel van de Bijbel verklaart het andere deel. De Bijbel is de enige wegwijzer voor het christelijk geloof en leven. We moeten hem eerbiedig lezen. Hij geeft ons een duidelijke en onbetwistbare kennis over alles wat we moeten weten om de eeuwige zaligheid te kunnen krijgen.

2 Pe 1:21 *Want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken*

1 Kor 2:13 *Hiervan spreken wij dan ook met woorden, die niet door menselijke wijsheid, maar door de Geest geleerd zijn.*

2 Tim 3:16 *Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid.*

Joh 10:35 *En de Schrift niet kan gebroken worden.*

2 Tim 3:15 *En dat gij van kindsbeen af de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus.*

Lc 11:28 *Maar Hij zeide: Zeker, zalig, die het woord Gods horen en het bewaren.*

Joh 5:39 *Gij onderzoekt de Schriften, want gij meent daarin eeuwig leven te hebben, en deze zijn het, welke van Mij getuigen.*

DE DRIE-ENIGE GOD

De Bijbel en de lutheranen leren dat er maar één ware God is. Deze God is onzichtbaar, heilig, eeuwig en heeft alle macht en wijsheid. In de Bijbel openbaart hij zich als drie personen – de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Daarom wordt hij "drie-enig" genoemd. Deze drie personen in één God zijn alle drie God. Ze zijn hetzelfde in macht, heerlijkheid en in iedere andere eigenschap. Eén persoon ontkennen of negeren is alle drie ontkennen. Het is God die ons geschapen, verlost en geheiligd heeft.

Dt 6:4 *Hoor, Israël: de HERE is onze God; de HERE is één!*

Mt 28:19 *Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes.*

Joh 5:23 *Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet, die Hem gezonden heeft.*

Gn 1:1 *In den beginne schiep God de hemel en de aarde.*

1 Joh 2:2 *En Hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld.*

Rom 15:13 *De God nu der hope vervulle u met louter vreugde en vrede in uw geloof, om overvloedig te zijn in de hoop, door de kracht des heiligen Geestes.*

MAN EN VROUW

De Bijbel en de lutheranen leren dat de man en vrouw een bijzondere schepping van God zijn. De eerste man werd van stof van de aarde geschapen. De eerste vrouw werd van één van de ribben van de man geschapen. Ze werden tot het beeld van God geschapen. Dit betekent dat ze zonder zonden waren en een volkomen kennis over God hadden. Dit beeld ging kapot toen Adam en Eva het eerst zondigden. De mens heeft een ziel dat geen enkel ander schepsel heeft. God heeft ons de heerschappij over zijn hele schepping gegeven. De mens heeft een vrije wil in hetgene dat met dit leven te maken heeft. Maar alleen de heilige Geest kan door middel van het woord van God een mens God kunnen laten liefhebben.

Gn 2:7 *Toen formeerde de HERE God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; also werd de mens tot een levend wezen.*

Gn 2:22 *En de HERE God bouwde de rib, die Hij uit de mens genomen had, tot een vrouw.*

Gn 1:26 *En God zeide: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen.*

Ef 4:24 *En de nieuwe mens aandoet, die naar (de wil van) God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid.*

Kol 3:9,10 *Liegt niet meer tegen elkander, daar gij de oude mens met zijn praktijken afgelegd, en de nieuwe aangedaan hebt, die vernieuwd wordt tot volle kennis naar het beeld van zijn Schepper.*

1 Kor 2:14 *Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is.*

GOD DE VADER

De Bijbel en de lutheranen leren dat God de Vader één van de drie personen is die de drie-enige God is. God is Geest. Dat betekent dat je hem niet kunt zien en dat hij niet begrensd is tot een plaats. Hij wordt Vader genoemd omdat hij de Vader is van Jezus Christus en iedereen die in hem gelooft. Hij heeft alles geschapen. Hij is heilig, liefdevol en rechtvaardig. Hij verzorgt voortdurend zijn schepping en alle mensen.

Mt 28:19 *Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.*

Joh 4:24 *God is geest*

Joh 20:17 *Jezus zeide: Ik vaar op naar mijn Vader en uw Vader, naar mijn God en uw God.*

Lv 19:2 *Heilig zult gij zijn, want Ik, de HERE, uw God, ben heilig.*

Mal 2:10 *Hebben wij niet allen één Vader? Heeft niet één God ons geschapen?*

Ex 34:6,7 *De HERE ging aan hem voorbij en riep: HERE, HERE, God, barmhartig en genadig, lankmoedig, groot van goedertierenheid en trouw, Die goedertierenheid bestendigt aan duizenden, die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft; maar (de schuldige) houdt Hij zeker niet onschuldig, de ongerechtigheid der vadersen bezoekende aan kinderen en kindskinderen, aan het derde en vierde geslacht.*

Rom 8:32 *Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken?*

DE SCHEPPING

De Bijbel en lutheranen leren dat God in het begin van de tijd de hemel en aarde en alle wezens schiep. Dit deed hij in zes dagen. Hij sprak zijn almachtige woord om alles te scheppen. Hij maakte alles uit het niets. Maar man en vrouw zijn Gods bijzondere schepping.

Gn 1:1 *In den beginne schiep God de hemel en de aarde.*

Gn 1:31 *En God zag alles wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de zesde dag.*

Ex 20:11 *Want in zes dagen heeft de HERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte op de zevende dag.*

Ps 33:6,9 *Door het woord des HEREN zijn de hemelen gemaakt. Want Hij sprak en het was er, Hij gebod en het stond er.*

Ps 124:8 *Onze hulp is in de naam des HEREN, die hemel en aarde gemaakt heeft.*

Mc 10:6 *Maar van het begin der schepping heeft Hij hen als man en vrouw gemaakt.*

Heb 11:3 *Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het woord Gods tot stand gebracht is, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare.*

GODS WET

De Bijbel en lutheranen leren dat God bij de schepping zijn wet in de harten van de mensen schreef. Het geweten van de mensen getuigt van deze wet. De zonden verduisterden de kennis over de wet in de harten van de mensen. God herhaalde zijn wet in de tien geboden. Gods wet eist gehoorzaamheid in onze gedachten, woorden en daden. De wet veroordeelt ieder die zondigt. Daarom kan niemand zalig worden door zich aan de wet te houden. Gods wet is er om ons op onze zonden te wijzen, ons te waarschuwen voor Gods toorn over de zonden en om ons de weg te wijzen in ons christelijke leven.

Dt 10:4 *En Hij schreef op de tafelen met hetzelfde schrift als de eerste maal, de Tien Woorden, die de HERE op de berg tot u gesproken had.*

Mt 5:48 *Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is.*

Joh 1:17 *Want de wet is door Mozes gegeven.*

Rom 7:7 *Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen, tenzij door de wet.*

Rom 3:22,23 *Want er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods.*

Rom 3:20 *Daarom, dat uit werken der wet geen vlees voor Hem gerechtvaardigd zal worden, want wet doet zonde kennen.*

Jak 2:10 *Want wie de gehele wet houdt, maar op één punt struikelt, is schuldig geworden aan alle (geboden).*

Ps 119:9 *Waarmede zal de jongeling zijn pad rein bewaren? Als hij dat houdt naar uw woord.*