

Eyüp

Eyüp'ün Yaşamı Hakkında Kişisel
Çalışma Kitabı.



Original text produced by the Prison Ministry Committee of the Commission on Special Ministries of the Wisconsin Evangelical Lutheran Synod.

Text adapted by Multi-Language Publications of the Board for World Missions of the Wisconsin Evangelical Lutheran Synod.

Copyright © 2016
Copyright of Turkish version © 2016
MLP Catalog Number: 38-5395

All color and black and white images are the work of Glenn Myers. Rights to Glenn Myers' images are reserved by Northwestern Publishing House.

All Scripture is taken from the Holy Bible, New Testament International Reader's Version ® NIV® Copyright © 1995, 1996, 1998 by Biblia Inc. ™. Used by permission. All rights reserved worldwide.



İçindekiler

Başlangıç.....1

Bölüm 1:

Tanrı'nın işlerini sorgulayamam!
(Yoksa sorgulayabilir miyim?).....3

Bölüm 2:

Ayarıya karşı koyup daha büyük bir amaç için
çalışmak varken utanca düşmek.....21

Bölüm 3:

Bu trajediden Tanrı'yı sorumlu tutuyorum.....39

Bölüm 4:

Acılardan geçerken sebebini bilmek,
acıları taşımanıza yardım etmez51

Bölüm 5:

Tanrı'nın acılı insanlara daveti:
"Haydi, bunlar hakkında konuşalım"65

Bölüm 6:

Gözden Geçir, Planla, Dua Et, İlerle81



Başlangıç

Bu kitap Tanrı'nın neden acıya ve sefalete izin verdiğini anlamanıza yardım edecektir. Böylece Tanrı'nın sizi önemseydiğini ve sevdiğini öğreneceksiniz. Bir günahkar olduğunuzu göreceksiniz ve Tanrı'nın yapmakta olduğu şeyleri sorgulayamayacağınızı öğreneceksiniz. Fakat her şeye rağmen Tanrı'nın sizi affettiğini de göreceksiniz.

Acılı ve yaslı zamanlarda Tanrı sizi sevmeyi ve gözetmeyi vaat ediyor ve Tanrı cennette (sonsuz yaşamda) O'nun birlikteyken acı ve kederinizin son bulacağını vaat ediyor. Tanrı acılı zamanlarda sizin yanınızda olduğunu ve Mesih İsa'ya ne kadar çok ihtiyacınız olduğunu anlamanıza yardım etsin.



Eyüp'ün arkadaşları onun yanlış bir şey yaptığını düşünüyor (1-3 bölümler).



Bölüm – 1

Tanrı'nın işlerini sorgulayamam! (Yoksa sorgulayabilir miyim?)

Belki hayatınızda korkunç bir durum gerçekleşmedi. Belki evinizde sevgi, şefkat ve saygı dışında olumsuz bir durum yaşamadınız. Belki daima okunuzda ve çalıştığınız yerde size adil davranıldı. Belki sizi ya da bir yakınınızı korkunç bir hastalık vurmadi. Belki hiç kimse size yalan söylemedi ve size ihanet etmedi. Belki bütün yaşamınız boyunca birlikte yaşadığınız kimseler mutlu yaşayıp esenlik içinde öldüler. Belki...

Muhtemelen sizin hayatınız bu şekilde gitmedi. Zaten böyle şeylere insan yaşamında nadiren rastlanır. Hemen hemen hepimizin hayatında kederli kayıplar olmuştur. Çocuğumuz en azından

az karışık ya da çok karışık ailelerde büyüdük. Pek çoğumuz güvendiğimiz kimseler tarafından kaba ve adil olmayan davranışlar gördük. Hemen hepimiz istismar edildik, ihmal edildik ve saygısızlıkla karşılaştık. Hemen pek çoğumuz acı şekilde incitildik. Ve hemen hemen hepimiz sonunda “*Neden böyle?*” dediğimiz bir şeyler yaşadık. Ve belki de böyle durumdan dolayı artık “*hemen hemen*” demeyi bıraktık: çünkü her birimiz yaşamımızın bir yerinde bizi “*Neden..?*” sorusuyla baş başa bırakan bir acı veya trajedi yaşadık.

Bu bölümde şu konuları göreceğiz:

- Tanrı'nın sizi reddetmediğinden emin olacaksınız ve Tanrı'nın sizi çocuğu olarak kabul etmekten mutlu olduğunu;
- Tanrı'nın sevgisi ve gücü hakkında zor sorular sormaktan korkmanıza gerek kalmadığını.

Bunun için Eyüp kitabının ilk üç bölümünü okuyabilirsiniz.

Hayatınıza acı veren durumlar geldiği zaman, sizler “*Neden?*” diyerek sorma noktasına gelirsiniz. Ve her şeye gücü yeten, sevgi dolu Tanrı'ya inanıyorsanız, gerçekten “*neden, niçin?*” diye merak edersiniz. Eğer Tanrı çok seviyorsa niçin bu acılı şeylerin sizin başınıza gelmesine izin verdi? Eğer Tanrı'nın gücü her şeye gücü yetiyorsa, bu kötü şeylere neden engel olmadı?

Fakat pek çok kimse böyle sorular sormaya korkuyorlar. Onlar Tanrı hakkında böyle sorular sormamaları gerektiğini zannediyorlar. Ve kötü durumlar hakkında “*Neden?*” diye sormaya korkuyorlar. İnsanlar gerçekten imanları olmayan insanların böyle sorular soracağını düşünerek, imansızlığa düşmekten veya imansızlıktan dolayı Tanrı'nın kendilerini reddedeceğini düşünerek böyle sorulardan korkuyorlar. Ya da bazıları, eğer böyle zor sorular sormaya devam ederlerse imanlarının dayanamayacağından korkuyorlar. Bu yüzden böyleleri ileri düzeyde ya da yeni şeyler öğrenmekten çekiniyorlar. Özetle, pek çok kimse Tanrı'ya “*Neden?*” diye sormaktan uzak duruyorlar.

Fakat Kutsal Kitap hiçbir yerde size çektiğiniz acılar hakkında soru sormanızı yasaklamıyor. Gerçekte bütün Eyüp kitabı incinmiş ve acı çeken bir kimsenin soruları hakkındadır: acaba Tanrı benim hayatımda böyle felaketlerin olmasına neden izin veriyor? Kutsal Kitap'ın Eyüp bölümü acı ve karmaşıklık içinde olan bir kimsenin Tanrı'ya sorduğu “*Neden, Niçin?*” hakkındadır.

Kutsal Kitap'ın acı ve keder hakkında yazması, Tanrı'nın acı ce ağlayış içinde olan insanlarla ilgilendiğini göstermektedir. Tanrı sizinle ve yaşadığınız zor durumlarla ilgileniyor. Kutsal Kitap boyunca görüyoruz ki, Tanrı sefalet ve acı içindeki insanlarla ilgileniyor. Ve Kutsal Kitap bize



İsa Mesih öğrencilerine dua etmeyi öğretiyor (Luka 11:1-4)

acılarımızda ve sefaletimizde Tanrı'nın dünyamıza gelip sıkıntılarımızı ve acılarımızı paylaştığını yazmaktadır. Kutsal Kitap'ın Yeni Ahit bölümü bize Tanrı'nın bir insan olduğunu (Mesih İsa) ve dünyamıza gelip bizimle birlikte yaşadığını yazmaktadır (Yuhanna 1:14). Tanrı Mesih'te sizlerin acılarını hissediyor ve sizlerin sıkıntılarınınız paylaşıyor; bu yüzden Mesih adil olmayan bir şekilde tutuklandı ve işkence gördü. Fakat Tanrı'nın sizler için olan sevgisi bu noktada bitmedi. Mesih İsa'nın çarmıh ölümünden dirilmesi bize şunu söylüyor: O bizleri kurtarmak için acı çekti ve öldü. Böylece günahlarımızın bedelini kutsal yaşamı ile ödedi. Şimdi bu geçici acılı dünyada Mesih bizler için sevgi dolu kraldır –ve sonsuzluk boyunca cennetteki sevincimizde de Mesih sevgi dolu kralımızdır.

Kutsal Kitap bize acılarımızı ve hayal kırıklıklarımızı cesaretle Tanrı'ya söyleyebileceğimizi öğretmektedir. Mesih İsa'nın çarmıhta sizler için yaptığı kurtarıcı iş sebebiyle her zorluk ve sıkıntıyı Tanrı ile paylaşabilirsiniz (İbraniler 4):

¹⁴ Tanrı Oğlu İsa gökleri aşan büyük başkâhinimiz olduğu için açıkça benimsediğimiz inanca sımsıkı sarılalım. ¹⁵ Çünkü başkâhinimiz zayıflıklarımızda bize yakınlık duyamayan biri değildir; tersine, her alanda bizim gibi denenmiş, ama günah işlememiştir. ¹⁶ Onun için

Tanrı'nın lütuf tahtına cesaretle yaklaşalım; öyle ki, yardım gereksindiğimizde merhamet görelim ve lütuf bulalım .

“Bizim bir başkâhinimiz var ve O bizim duygularımızı anlıyor; bizler kendimizi zayıf ve incinmiş hissettiğimiz zaman başkâhinimiz neler düşündüğümüzle ilgileniyor. Bizim bir başkâhinimiz var ve O bizler gibi her şekilde denenmelerle karşılaşmıştır. Fakat bizim başkâhinimiz (İsa Mesih) her türlü ayartıya rağmen günah işlememiştir. Bu yüzden O'nun lütuf tahtına cesaretle yaklaşabiliriz. O zaman bize merhamet edecektir. İhtiyacımız olan yardımı almamız için bize yardım etmeye hazır bir başkâhinimiz var.”

Kutsal Kitap bize “*başkâhinimiz*” hakkında konuşurken, İsa Mesih'ten bahseder. Çünkü Mesih İsa yaptıklarıyla bize, Tanrı'nın bizi suçlayacak bir şeyi kalmadığını gösterir ve bizi bundan emin kılar. Mesih'in işi sayesinde O'nun ailesi içinde olmamızdan hoşnut olduğuna biliriz. Tanrı bize yakındır; çektiğimiz acıları dinlemeye hazırdır ve bize yardım için cömerttir. Eyüp kitabına baktığımızda Tanrı'nın Eyüp'ten hoşnut olduğunu ve ona karşı bir tutum içinde olmadığını; Tanrı'nın Eyüp'ü ailesi içine kabul ettiğini okuyoruz.

İlk iki bölümde Tanrı'nın bir toplantı çağrısı içinde konuştuğunu okuyoruz. Tanrı'nın melekleri bu



İsa Mesih, düşmanları için dua ediyor (Luka 23:34)

toplantıdayken ansızın şeytanın da (iblisin de) geldiğini okuyoruz. Şeytan güçlü fakat düşmüş bir melektir. Tanrı her şeyi iyi yaratmıştır fakat şeytan dünyadaki her iyi şeyi bozmak ve insanları mahvetmek için çalışmaktadır. Tanrı'nın bu yüzden şeytana bir sorusu vardır (1:8):

RAB, "Kulum Eyüp'e bakıp da düşündün mü?" dedi, "Çünkü dünyada onun gibisi yoktur. Kusursuz, doğru bir adamdır. Tanrı'dan korkar, kötülükten kaçınır.

Açıkçası, Tanrı Eyüp'ten hoşnuttur. Eyüp Tanrı'yı ve diğer insanları seven bir adamdır. Elbette Eyüp herhangi bir insan gibi hatalar yapmıştır. Fakat o kurtarıcı olarak Tanrı'ya güvenen biridir. Ve Tanrı da Eyüp'ü hatalarından dolayı bağışlamıştır. Tanrı kendi ailesi içindeki Eyüp'e sahip olmaktan hoşnuttur. Fakat Tanrı, şeytan dahil olmak üzere herkesin Eyüp'ten nasıl hoşnut olduğunun bilinmesini istemiştir.

Elbette sizler de Eyüp gibi hataları olan kimselersiniz. İnsanlar ciddi hatalar yaparak istemediğiniz değişiklikler yüzünden sizlerin ve başkalarının sefalete düşmesine sebep olabilir. Fakat bir an için düşünün, Tanrı sizi seviyor ve kabul ediyor, bu yüzden sebep olduğunuz karmaşıklıkları tamamen affediyor. Çünkü Tanrı bütün bunları İsa Mesih'in çarmıhta yaptığı kurtarıcı işi sebebiyle yapıyor. Bu şekilde sizi kendi ailesi

içine kabul etmekten mutlu olduğunu söylemiş oluyor. Bu gerçektir. İsa Mesih'e iman etmek size günahlarınızın affını getirecektir. Bundan dolayı Tanrı'nın Eyüp'e baktığı gibi, size de özel ilgisi ile baktığından emin olabilirsiniz.

- Kutsal Kitap bize Eyüp kitabında ve diğer yerlerde Tanrı'nın kederli ve acı çeken insanlarla ilgilendiğini öğretmektedir.
- İbraniler 4:15-16 ayetleri bize İsa Mesih'in her şekilde bizim gibi denendiğini ve günah işlemediğini söylemektedir.
- Eyüp kitabına başlarken Tanrı'nın Eyüp'ten hoşnut olduğunu öğreniyoruz.
- Tanrı benzer şekilde günahlarımdan beni bağışlanmakla, imanın ev halkı içine beni kabul etmekten hoşnut olduğunu gösteriyor ve beni bundan emin kılıyor.

Tanrı'nın Eyüp hakkında söyledikleri şeytanı rahatsız etti. Şeytan kendisine yönelik olan bu meydan okumadan başarısız olacağını bildiği için bu yüzden mazeretler aramaya başladı (Eyüp 1):

⁹ Şeytan, "Eyüp Tanrı'dan boşuna mı korkuyor?" diye yanıtladı. ¹⁰ "Onu, ev halkını, sahip olduğu her şeyi sen çitle çevirip korumadın mı? Elleriyle yaptığı her şeyi bereketli kıldın.

Sürüleri bütün ülkeye yayıldı. ¹¹ Ama elini uzatır da sahip olduğu her şeyi yok edersen, yüzüne karşı sövecektir.

Kutsal Kitap burada bize daima yardımcı olabilecek bir gerçeğe dikkatimizi çekiyor: Tanrı'nın izni olmadan şeytan hiç kimseye zarar veremez (*her şey Tanrı'nın bilgisi dahilindedir*). Şeytan, güçleri Tanrı eşit olan bir çeşit kötülük tanrısı değildir. Şeytan isyan etmiş ve bu yüzden Tanrı tarafından kovulmuş bir melektir. Şeytan güçlüdür fakat gücü her şeye yetmez. Sadece Tanrı gücü her şeye yetendir. Kötü şeyler olması, Tanrı'nın geçmişte yaptığı şeyleri şeytanın yıkmayı başardığı anlamına gelmiyor. Şeytan dahil, hiç kimse Tanrı'nın bilgisi ve izni olmadan bir şey yapamaz.

Tanrı böylece şeytanın acılı ve trajik şeyler yapmasına izin verdi ve şeytan bunları Eyüp'ün hayatında gerçekleştirdi. Eyüp'ün bütün hayvanları çalındı ya da öldü. Eyüp neredeyse bütün sağlığını ve bütün işçilerini kaybetti Ve bunlardan daha da kötü olanı ise, bütün çocukları yıkılan bir evin altında öldüler. Buna rağmen Eyüp Tanrı'ya karşı gelmedi. Şeytana Eyüp'ün cildinde kötü bir hastalık yapmasına izin verildi. Bu yüzden Eyüp sadece kayıplarından dolayı kırılmış ve kederli değildi, bedeninde de kaşıntı ve sıkıntı yaşıyordu.

Eyüp üzgün ve perişan bir haldeydi. Karısı da bu durumda yıkılmış gibi kederliydi; bir gün karısı yas ve acılıkla dolu olarak Eyüp'e şöyle dedi (2:9):

Hâlâ doğruluğunu sürdürüyor musun? Tanrı'ya lanet oku da öl bari!

Fakat Eyüp öyle düşünmüyordu. Bu yüzden karısına şöyle dedi (2:10):

“Aptal kadınlar gibi konuşuyorsun. Nasıl olur? Tanrı'dan gelen iyiliği kabul edelim de kötülüğü kabul etmeyelim mi?”

Böylece şeytan bir şey kazanmadı. Eyüp, hayatına acı ve dehşet geldiği zaman bile, acılıkla dolu insanlar gibi kendisine acımadı. Böyle bir durumda bile yardım için Tanrı'ya baktı ve bütün bunları anlamaya çalıştı.

Fakat daha sonra yoğun acı ve dehşet, Eyüp'te olan bir problemi açığa çıkardı. Bu, Tanrı'nın uğraşması gereken bir problemdi. Eyüp meydana gelen kötü olaylar hakkında Tanrı ile aynı fikirde değildi. Daha önce Eyüp şöyle demişti (1:22):

Bütün bu olaylara karşın Eyüp günah işlemedi ve Tanrı'yı suçlamadı.

Ancak Eyüp olumsuz duygulara kapıldı, hayatının bir hata olduğuna karar verdi. Bu şekilde ağır bir acı ve kedere gömüldü; sonunda içindekiler bir patlama gibi açığa çıktı.

Eyüp doğduğu güne lanet okuyup, “Doğduğum gün yok olsun, ‘Bir oğul doğdu’ denen gece yok olsun!
4 Karanlığa bürünsün o gün, yüce Tanrı onunla ilgilenmesin, üzerine ışık doğmasın” (3:3-4) diyerek isyan etti.

Bu anlamsız tutum elbette ki saçmadır. Uzun bir zaman önce olmuş, geçmişteki bir günü lanetleyemezsiniz. Fakat Eyüp olumsuz duygulara odaklandığından kendisini yolun sonunda görüyordu. Ölmek istiyordu fakat kendi canını alamazdı. Bu konuyu Tanrı'nın eline bırakmıştı ve korkunç acılar içinde böyle duygularla boğuşuyordu. “Neden böyle acı çekiyorum?” düşüncesiyle güreşmekteydi. Eyüp kısa bir zaman sonra Tanrı'nın yanlış yaptığını düşünmeye başladı –ve bu Eyüp'ün hatasıydı.

Eyüp gibi acı ve ıstırap içinde olan insanlar içinde buldukları duruma net bir açıklama ya da güçlü bir sebep bulmaya çalışırlar. Pek çok insan, özellikle insanlar acı çekerken gücü her şeye yeten bir Tanrı ve sevgi dolu bir Tanrı arasındaki noktaları birleştirmeye çekiniyor. Çünkü onlar Tanrı'nın kötülüğe neden izin verdiğini sorgulamaya başladıkları zaman, Tanrı'yı öfkeli olduklarını zannediyorlar. Bazen de kişiler imanlarının boşa çıkacağından korkarak böyle zor sorular hakkında düşünmekten ya da bunları sormaktan korkuyorlar. Böyle zor sorularla uğraştıklarında, kendilerinin ya



İsa Mesih Nikodim'e konuşuyor (Yuhanna 3:16)

da etraflarındaki bazılarının hem sevgi dolu hem de gücü her şeye yeten bir Tanrı'nın olmadığına karar verebileceklerini düşünerek korkuyorlar.

Eğer sizlerin ya da etrafınızdaki kimselerin neden kötülüklerle karşılaştığınız, neden hayatınıza acılar girdiği hakkında sorularınız varsa, Eyüp kitabını okumak ve çalışmak size yardım edecektir. Tanrı Eyüp Kitabı ile sizi olayların arkasına bakmaya davet ediyor. Tanrı Kutsal Kitap aracılığı ile sizi olayların arkasına bakmaya ve insanlar kötü şeyler yaşarken bile gerçekten kendisinin her şey üzerinde etkin olduğunu görmeye davet ediyor. Zor ve sıkıntılı zamanların içinde, biz fark etmesek ya da anlayamasak da Tanrı'nın olaylara dahil olduğunu görmemiz gerekiyor. Bunun anlamı şudur ki, bizler basitçe "Neden?" diye sorduğumuzda ne Tanrı'yı öfkelenirmiş olacağız ne de Tanrı hakkındaki "sevgi ve güçlü" çizgisinin dışına çıkmış olacağız. Çünkü Tanrı Kutsal Kitap aracılığı ile okuyucularının sorularına cevap vermek istiyor. Eyüp'e ne oldu? Eyüp'ün özellikle cezalandırılması gereken bir şeyi mi vardı? Tanrı Eyüp'ü sevgisi ile ve günahlarını affedip kabul etmemiş miydi? Bu soruları kendiniz için de sorabilirsiniz: Tanrı sizi seviyor; Mesih İsa sizin için öldü; Tanrı sizi gerçekten kendi ev halkına kabul ediyor; ve eğer siz Tanrı'yı veya işlerini sorgulamaya başlarsanız Tanrı sizi reddetmeyecek ya da sizi sevmekten vaz

geçmeyecek ve sizi bu sorulardan dolayı cezalandırmayacaktır.

- Tanrı izin vermedikçe şeytan ya da başka bir şey size zarar veremez.
- Eyüp'ün mutlu hayatına sıkıntılar geldiği zaman kendisi hemen acılık ve yüreği kırılmış içine düşmedi ve kendisine acıyan birisi olmadı.
- Eyüp Tanrı'nın Kurtarıcı olduğunu biliyordu. Hayatına giren acılı olayların Tanrı'nın sorumluluğu altında olduğunu biliyordu.
- Tanrı şunları görmemizi istiyor: her şey üzerinde hükmediyor; Tanrı olayların dışında değildir; yaşamınızda kötü olaylar olduğu zamanlarda da O sizi seviyor ve O sizi affediyor ve O sizi kabul etmeye devam ediyor.

Bölüm Özeti – 1

Eyüp kitabı Tanrı'nın acı ve sefaletle neden izin verdiği sorusu ile uğraşmaktadır. Bu sorulara bakarken “Neden, Tanrım?” diye sormaktan korkmamamız gerektiğinden emin olmalıyız. Kutsal Yazılar'a, “Neden, Tanrım?” diye sormaktan korkmamalıyız. Tanrı bize sevgi ve lütuf ile bakıyor; Tanrı'nın bizi kurtarmak için yaptığı her şey için şükretmeliyiz. Hatalarımız ve günahlarımız, bizleri arzuladığımız esenlik ve mutluluğu Tanrı'dan dilemekten alıkoymamalıdır. Eyüp inanıyordu ki, Tanrı tarafından seviliyor ve şeytan (iblis) onu iman etmekten vaz geçirmeye çalışıyor. Fakat Tanrı belli sınırlar içinde Eyüp'ün hayatına şeytanın sıkıntı getirmesine izin verdi. Bu kötü olaylar olurken Eyüp Tanrı'nın sevgisine inanmaktan vazgeçmedi. Fakat Eyüp içinde bulunduğu sefalet ve acı ile ne yapacağını bilmiyordu. Tanrı bu acıların olmasına neden izin veriyordu? Tanrı Eyüp'ün içinde bulunduğu durumda ona yardım etmek istedi. Böylece herkesin, Tanrı'ya her durumda “Neden?” diye sorabileceğinin bilinmesini ve daima Tanrı'ya bilgeliğinden, gücünden ve bizlere olan sevgisinden emin olarak güvенеbileceğimizi anlamamızı istedi.

- Tanrı sefalet yaşamakta olan herkes ile ilgileniyor. İsa Mesih'in bizleri kurtarmak için nasıl acı ve sefalet çektiğini görmemiz için dikkatimizi Kutsal Yazılar'a çekiyor.
- Tanrı'ya hissettiğimiz ve yaşadığımız acı ve

kederi sormamızda yanlış bir şey yoktur. Çünkü Tanrı bizlerin ihtiyaç içinde kaldığımız zor durumları ve muhtaç olduğumuz kurtuluş hakkındaki ihtiyacımızı duymaktan rahatsız olmuyor.

- Tanrı belli sınırlar içinde şeytanın kötülüğüne izin vererek, Eyüp'ten hoşnut olduğu olduğunun bilinmesini istedi. Çünkü Tanrı'nın Eyüp'e karşı kötü bir düşüncesi yoktu (Vahiy 3:19, İbraniler 12:1, 6-11 krş. I.Petrus 5:1).
- Tanrı'nın izni olmadıkça şeytan kendiliğinden Eyüp'e bir şey yapamazdı.
- Eyüp bütün çocuklarını, mallarını, sağlığını ve zenginliğini kaybettiği zaman bile Tanrı'ya sadık kalmaya devam etti.
- Eyüp başına gelen kötü olaylara bakınca Tanrı'nın buna neden izin verdiğini ve bunları nedeni hakkında sormak konusunda emin değildi.
- Kimsenin yaşanılan acılar hakkında Tanrı'ya sorması yanlış değildi.
- Tanrı bizi seviyor ve O'na iman etmeye davet ediyor. Fakat yaşanılan olaylar Tanrı'nın bizleri cezalandırdığı anlamına gelmiyor.
- Bizler bazı şeylerin cevabını aramaya devam etsek de Tanrı halen bizleri imana davet ediyor; bizler Tanrı'ya sorular sormaya devam etsek de Tanrı bizi seviyor ve kabul ediyor.